

**Leonardus Cleven**  
(1865-1941)

*ongetrouwd*



IIC **Leonardus (Leonard) CLEVEN**, landbouwer, geb. op 12 december 1865 te Nieuwstadt, overl. op 22 april 1941 te Nieuwstadt op 75-jarige leeftijd, zoon van **Martinus Cleven**, metselaar en **Maria Odilia Meuwissen**.

Leonardus woonde in bij zijn oudste broer Jean. Hij bleef ongehuwd.

Leonard temidden van enkele gezinleden van z'n broer Jean  
(broer Jean zittend naast z'n vrouw, met Rosa tussen hen in  
Leonard staande tussen Frans en Sef (rechts))



Leonardus (nr. 30), bestuurslid van de Harmonie (1923)

(Muziekvereniging "Les Amis Réunis - sinds 1893")

Zie ook: 1. Lei Cleven (p.132) en 20. Frans Cleven (p. 136)

- |               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 L.Cleven    | 12 C.Hennen (Jr.) | 23 W.Rademakers   |
| 2 J.Mentjens  | 13 W.Wauben       | 24 A.Dohmen       |
| 3 M.Smeets    | 14 J.Wielders     | 25 Jos Wauben     |
| 4 J.Wauben    | 15 L.Dohmen       | 26 J.Widdershoven |
| 5 H.Sanders   | 16 W.Meulenberg   | 27 L.Mentjens     |
| 6 Fr.Mentjens | 17 W.Stelten      | 28 W.Reinen       |
| 7 A.Wauben    | 18 J.Bex          | 29 A.Wauben       |
| 8 R.Wauben    | 19 Jos Wauben     | ▷ 30 L.Cleven     |
| 9 R.Schmeits  | 20 F.Cleven       | 31 F.Meisen       |
| 10 A.Meisen   | 21 H.Wielders     | 32 C.Hennen (Sr.) |
| 11 M.Colaris  | 22 Godfr.Wauben   | 33 F.Rademakers   |

Bidprentje Leonardus Cleven

JEZUS † MARIA † JOSEPH.

Bid voor de ziel van zaliger

**LEONARDUS CLEVEN**

De dierbare overledene werd geboren te Nieuwstadt, den 12 December 1865 en overleed aldaar, voorzien van de laatste H. Sacramenten, den 22 April 1941.

Zalig de man, die de beproeving doorstaat; want daar hij een beproefde is geworden, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem beminnen.

Wie den Heer vreest, zal troost vinden op zijn sterfbed en op den dag van zijn dood zal hij gezegend worden. Eccl. I 43.

Toen het uur van scheiden naderde, kon hij met gerustheid, ja met blijdschap des harten zeggen: Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar heengaan in vrede, volgens Uw woord. Luc. II 29.

Is zulk een dood niet verkieslijker dan een leven vol bitterheid? Is niet de eeuwige rust te verkiezen boven een slepende wegwijning?

Dierbare familieleden, hebt dank voor uw liefderijke zorgen; in den hemel zal ik u vergelden, wat gij voor mij hebt gedaan; bidt veel voor de rust mijner ziel; in den hemel zullen wij met vreugde elkander wederzien. Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

J. Widdershoven, Koster.