

## **Wat zou dit huis zijn zonder de daaraan verbonden verhalen. Gedachten en herinneringen veranderen alles. Zonder hen zou men slechts op muren kijken.**

Nieuwstadt, het vroegere Elsene, kreeg in 1263 stadsrechten. Het dorp is echter nooit een stad geworden. De heren van Nieuwstadt hadden elders grotere belangen na te streven. Zo bleef ook het kasteel uit de vijftiende eeuw, evenals zijn opvolger, een huis onder de maat.

Huis Wittem of Witham werd in 1788 in opdracht van Philippe Andreas Joseph Alexander baron de Saint Remy (1757-1824) ingrijpend verbouwd. Ook daardoor heeft dit edelmanshuis niet de representatieve stijl en allure gekregen die kastelen in de Limburgse contreien eigen zijn. Het complex - een tiendschuur en restanten van de hoeve die tot woningen omgebouwd zijn - heeft ook een gemis aan omgeving.

Het hoge onderkelderde huis onder een schilddak, vijf venstertraveeën breed, heeft een markante zeskantige uitbouw op de oude fundamenten.

Het was jonker Frederik van Wittem die met Wittem beleend werd en het huis verheven heeft in 1444. Het geslacht Van Wittem heeft aan het riddermatige huis hun naam gegeven. Door huwelijk komt het in 1510 aan het geslacht Van Ghoir. Arnold Huyn (1525-1579) heer van Geleen, verwerft in 1564 kasteel Witham, dat zijn opvolgers in 1597 verkopen aan Maarten Philip van Bentinck († 1625), sinds 1595 heer van Wolfrath.

Na 1850 treffen we er een waaier aan van Limburgse familienamen: Roosen, Lemaire, Widdershoven, Rutten en Roebroek.