

Gedenkschrift memoreert oorlogsslachtoffers van Nieuwstadt



Aan de oostzijde van de kerk van Johannes de Doper, midden in het hart van het dorp Nieuwstadt, staat een stijlvol monument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van 1940-1945. Met dit gedenkteken, onthuld op 4 mei 1986 door burgemeester H. Corten, worden hun gevallen - zowel burgers als militairen - door de Nieuwstadtse gemeenschap blijvend in herinnering gehouden.

Velen hebben een directe familieband met de in het kille graniet uitgehouwen namen.

Voor hen schuilt achter elke regel in steen immers een dierbaar mensleven; met een gezin, een familie, nabestaanden en uiteindelijk, door de plotselinge en onverwachte dood, een tragedie voor alle betrokkenen.

Slachtoffers

Stamboomonderzoeker ~~X~~ Martin Cleven heeft, met de gedachte "een monument is eigenlijk een stenen archief" een gedenkschrift samengesteld met een korte levensbeschrijving van elke gevallene. Zijn betrokkenheid ligt in het feit dat zijn grootvader (1890-1954) in die donkere oorlogsjaren een zoon, een zus en een neef van zijn vrouw verloor. Het boekje verhaalt over tijdstip en de omstandigheden waaronder zij en ruim dertig medeburgers tijdens de laatste oorlogsdagen, juist op de drempel van de vrijheid, de dood vonden.

Het monument, ontworpen door Joop Utens uit Echt, wordt nader bekeken door foto's van alle panelen met namen en sterfdatums. Een uitvoerige lijst noemt alle door oorlogshandelingen en fatale naoorlogse ongelukken gedode personen. Onderscheidelijk passeren alle omgekomen personen de revue: gezinshoofden met gezinsleden; gehuwde mannen; moeders en hun kinderen; alleenstaanden en kinderen; vaak toegelicht met bidprentje of foto van grafsteen. Elke overledene steeds in samenhang met zijn/haar gezin, familieleden of ouders. Een namenregister met geboorte en overlijdensdatum en leeftijd, alsmede een bronnenoverzicht completeren het geheel.

Interesse?

Aan voorzitter Jan Lebens, van Heemkunde Vereniging Nieuwstadt, die ook medewerking verleende aan de totstandkoming van het gedenkschrift, werd onlangs -in de nabijheid van het monument- (zie foto) het eerste exemplaar door Martin Cleven overhandigd. De heer Lebens dankte de samensteller voor deze uitbreiding van de collectie van boekwerken van de vereniging. Leden en andere belangstellenden zijn welkom op de 2e en 4e donderdag van de maand in het verenigingslokaal (bibliotheek-Nieuwstadt) om hiervan kennis te komen nemen.