

## Bokkerijders

*Het Belang van Limburg had een aardig verhaaltje uit de tijd van de Bokkerijders. Het verhaaltje speelt zich af rond de oude kapel van Sint Joost bij Echt, waar, volgens de overlevering, een brouwer/herbergier uit Nieuwstadt. die in deze gemeente tevens schepen (wethouder) was, door honderden Bokkerijders, die in die kapel hun geheimzinnige samenkomsten hadden, tot aanvoerder werd gekozen.*

Twee jongens uit Echt waren vaste klanten van de Nieuwstadtse herberg en kwamen daar vooral vanwege de twee dochters van de herbergier. Op zekere dag waren ze te lang blijven plakken op de Markt in Susteren en toen ze 's avonds toch nog naar Nieuwstadt togen, bleek daar de bewuste herberg gesloten. Omdat zij het huis goed kenden kropen ze echter in de schuur, waar plotseling tientallen mannen met zware zakken binnenkwamen. Ze hielden zich stil en verborgen en zagen hoe de Bokkerijders de buit van een diefstal verdeelden. De dag er na waarschuwden zij de drossaard van Montfort, die de schepen van Nieuwstadt tot slot ontmaskerde als leider. Volgens het Belang van Limburg heeft dit verhaal een historische achtergrond.

Gerechtsdocumenten uit die tijd laten zien dat het hier gaat om een zekere **Joannes Lenssen uit Nieuwstadt**, die daar herbergier en schepen was en die op 23 december 1743 in Montfort als Bokkerijder is terechtgesteld. Die Lenssen zou inderdaad als Bokkerijder aan diverse overvallen hebben meegedaan. Onder meer tijdens de brute overval op De Beukeboom in Limbricht. Toch zou deze Lenssen niet de leider zijn geweest, en was hij slechts een gewoon lid van de beruchte bande van Mathias Ponts. Hoe Lenssen aan z'n einde is gekomen weet men niet zeker, maar van Mathias Ponts weet men dat wél: eerst werd zijn hand afgekapt (het teken van de dief) en daarna werd hij door vier paarden levend uit elkaar getrokken, waarna de vier delen van zijn lichaam op een rad werden gespijkerd. Over wrede tijden gesproken.....

\*\*\*\*\*