

*„Foetelaers” (Nieuwstadt)*

Al sinds eeuwen worden de inwoners van het oude Nieuwstadt als „Foetelaers” aangeduid. Daar zit een verhaal aan vast met een moraal. Want vroeger moet Sint Brigitta de patrones van de parochie zijn geweest. Op haar feestdag, 1 februari, kwamen van heinde en verre de boeren bidden voor het hoornvee. Maar voor handelaren en eigenaren van taplokalen was deze winterse dag niet bepaald ideaal. Want meestal was het dan koud en guur, terwijl de modderige wegen heel wat feestgangers ervan weerhielden om naar Nieuwstadt te reizen.

Toen bedachten de inwoners uit de stad een list. Zij verruilden hun patrones met een patroon, waarvan het feest in de zomer gevierd werd. Zo zou Sint Johannes de Doper, waarvan de feestdag op 24 juni gevierd werd, in Nieuwstad zijn binnengehaald. Maar voor al dit „gefoetel” zou volgens de overlevering een hemelse straf het gevolg zijn geweest, want sindsdien regende het op zijn feestdag altijd in Nieuwstadt. Terwijl de inwoners hierdoor de naam „de Foetelaers” kregen.

VARIANT