

In liefdevolle herinnering aan



Wil Widdershoven

* 15 april 1939
te Nieuwstadt

† 18 december 2005
te Nieuwstadt

Voor uw medeleven betoond na het overlijden en bij de uitvaart zijn wij u zeer dankbaar.

De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zondag 29 januari 2006 om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt.

Wil was een natuurvriend.
Hij had een passie voor bloemen,
voor paarden en honden.
De fiets was zijn vervoermiddel,
dagelijks maakte hij meerdere rondjes.
Op zijn tochten ontmoette hij veel mensen
en maakte een praatje. Zo maakte hij veel
vrienden.

Met zijn tweelingbroer Jo woonde hij
in hun ouderlijk huis, dat mede door de
bloemenpracht, 's zomers door veel
mensen werd bezocht.

De laatste maanden werd hij geplaagd
door een minder goede gezondheid.
Hij heeft de werkzaamheden rond de
levende kerststal, naast zijn woning, nog
mogen meemaken.
Die zondagmiddag bracht hij nog een
bezoek aan de kerststal.
Na thuiskomst is zijn toestand dermate
verslechterd, dat hij nog vóór kerstmis bij
vader, moeder en broer Albert wilde zijn.

Gedenk in uw gebeden

Mariëtte Henriëtte Gerarda
(Jetje) Nottelman

echtgenote van

Theo Joseph (Thei) Gijzen

Geboren op 21 maart 1943 te Nieuwstadt.
Overleden te Nieuwstadt op 28 januari 2006.

De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsgevonden
op 2 februari 2006 in de parochiekerk
van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt,
waarna de crematie volgde
in crematorium Nedermaas te Geleen.

Wij danken u voor uw medeleven bij het plotselinge
overlijden van Jetje en uw aanwezigheid bij de uitvaart-
plechtigheid.

Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst welke zal
worden gehouden op zaterdag 18 maart 2006 om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de
Doper te Nieuwstadt.

Thei Gijzen
Kinderen, aangetrouwden
en kleinkinderen

Op een koude wintermorgen is Mam plotseling van
ons heengegaan. Helaas waren we niet meer in de
gelegenheid nog iets tegen elkaar te zeggen en met
woorden afscheid te nemen.

Mam was een vrouw die de spil was van haar gezin,
een zorgzame echtgenote en moeder, een oma die dol
was op haar 4 kleinkinderen. Haar kleinkinderen hiel-
den op hun beurt veel van hun oma.

Dapper en hardwerkend sloeg ze zich door het leven,
ondanks de hartoperatie die ze in 1983 onderging.
Samen met pap genoot ze de laatste jaren van de
reizen, die ze maakten. Wat was ze onder de indruk
van hun bezoek aan Monaco.

Met pap was ze een trouw lid van het "Reüniecorps"
te Nieuwstadt. Overal trok ze mee naartoe. Het was
haar lust en haar leven. Groot was haar betrokkenheid
bij de damesvereniging. Ze was een spontane vrouw,
openhartig en opgeruimd, van het leven genietend.
Voor iedereen stond ze klaar. Haar grote hobby was het
maken van foto's van haar 4 kleinkinderen.

Veel verdriet had ze bij het plotselinge sterven van haar
eigen moeder, nu een paar jaar geleden. Een gebeurte-
nis in haar leven, die ze maar moeilijk verwerkte.

Met veel verdriet nemen wij nu zo onverwacht afscheid
van Mam, dankbaar voor wat ze voor ons allemaal
overhad. Haar goede kanten zullen wij nooit vergeten.

Lieve Jetje, we zullen je missen.
Lieve Mam, bedankt voor alles.
Lieve Oma, blijf aan ons denken.

In dankbare herinnering aan

Frans Klaassen

Op 12 november 1928 werd hij te Nieuwstadt geboren. Geheel onverwacht overleed hij aldaar op 1 juli 1993. Na een plechtige uitvaartmis werd hij op 6 juli 1993 te rusten gelegd op het algemene kerkhof van Nieuwstadt.

Velen in Nieuwstadt en daarbuiten wisten de weg te vinden naar de winkel en de fietsen-werkplaats van Frans. In de 43 jaar dat hij fietsen repareerde, koppelde hij vakwerk aan een lage prijs. Niet alleen de fietsenreparaties had hij goed onder de knie. Ook zijn bloemen en de tuin achter het huis mochten er zijn. Door de zorg voor zijn broer Karel, samen met zijn zus Tiny, bleef hij altijd sterk aan huis gebonden. Toch wist hij zijn zegje te doen over allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wijde wereld. Vooral in politieke zaken kon hij een harstochtelijk standpunt innemen. Hij had een enorme interesse aan boeken.

Door zijn geweldige belezenheid bezat hij een bijna encyclopedische kennis. Eerlijk kwam hij voor zijn mening uit, zonder om de zaak heen te draaien. Nog volop in het leven staande kwam zijn overlijden heel onverwacht. Zijn familie en de velen die met hun fiets bij hem terecht konden, zullen hem missen. Mogen zij hem blijven gedenken in hun gebeden.

Gebed: Heer, herinner U Uw dienaar Frans, Laat al hetgeen hij voor zijn medemensen deed, een aanbeveling zijn bij U. Schenk hem in Uw liefde en barmhartigheid de genade van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer, Amen.

Wij danken U allen voor Uw medeleven betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene.

Familie Klaassen
Familie Busch

De zeswekdienst zal gehouden worden op zaterdag 14 augustus 1993 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt.