

# RELICT

**In de rubriek relict komen historische overblijfselen aan bod waar een verhaal bij hoort.**

**I**n het Neervelt, een bos vlakbij Nieuwstadt staat een klein kruis van hout. Het roept een raadselachtige moord in herinnering, die op 9 juni 1740 werd gepleegd.

Die dag waren Arnold Mommens en zijn vrouw Cornelia Rutten en zijn zus Aldegonda Mommens op het land bij het Neervelt bonenstaken aan het halen toen ze ineens een gekerm hoorden. Toen ze op het geluid afliepen, stuitten ze plots op drie vrouwen. Een van hen was inmiddels overleden. De andere vrouw leefde nog, maar stierf in de armen van een van de soldaten. De derde, een meisje nog, was zwaar gewond, zat onder het bloed en riep om haar moeder. De slachtoffers kwamen allen uit Sittard. Het waren Maria Schreuders, haar zus Anna Catharina Geloofs en Ida Thewissen, het dochter-

tje van Geloofs. Alleen het meisje overleefde de aanslag. Al snel is de schout de vermoedelijke daders op het spoor: Dirck Wijnen en zijn vrouw Agnes Pollaerts uit Susteren. Ida Thewissen herkent Pollaerts als de vrouw, die haar moeder en tante met bijlslagen heeft gedood, geholpen door Wijnen,



die zich in het struikgewas had schuil gehouden.

De gerechtsonderzoekers vroegen haar hoe ze zo zeker was dat Pollaerts de hoofddader was. Het meisje verklaarde daarop dat ze haar aan haar gezicht, stem en kleren herkende.

Die waren dezelfde als tijdens de aanslag. Over het motief, het proces tegen de verdachten en hun straf is verder niks overgeleverd. De plaats waar het bloedvergieten plaatsvond, staat bekend als de Maordkuil.